 **Zie hoe Jezus lijdt voor mij- Sela**

Zie hoe Jezus lijdt voor mij
Aan het kruis de dood nabij
Die voor mij het oordeel draagt
Hij die tot zonde wordt gemaakt
Wat een offer Hij voor mij
Wie wil worden zoals Hij
Zoveel pijn ongerechtigheid
Is op Hem die voor mij strijdt

Zie hoe Jezus biddend strijdt
Met de pijn verlatenheid
Zo alleen verwond roept Hij
Mijn God waarom verlaat U mij
Zie wat Jezus heeft gedaan
In zijn lijden heeft doorstaan
Zoveel liefde verwondert mij
Niemand heeft zo lief als Hij

Als de Heer zijn leven geeft
Vlucht de dag de aarde beeft
Zelfs de dood verliest haar macht
Als Jezus roept het is volbracht

Waarlijk Hij is Zoon van God
Die voor ons gekruisigd wordt
Door zijn wonden genezen wij
In zijn dood maakt Hij ons vrij

Heel de schepping slaakt een zucht
Zij ontwaakt het duister vlucht

Jezus leeft is opgestaan
Hij roept ons uit de dood vandaan

Juich want Hij mijn Here leeft
Hij die overwonnen heeft
Nooit meer tranen en nooit meer pijn
Nooit van God verlaten zijn

Juich want Hij mijn Here leeft
Hij die ons de toekomst geeft
Nooit meer tranen en nooit meer pijn
Nooit van God verlaten zijn

 **Weerklank 153: vers 1 en 2**

 **Opening & stil gebed**

 **Psalm 22: vers 1, 6 en 9**

 **Geloofsbelijdenis**

 **Luisterlied: Via Dolorosa**
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
de man die sterven moest op Golgotha.

Langs de Via Dolorosa, heel die lange
lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart,
is Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar
Golgotha.

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de
striemen op zijn rug,

uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.

En Hij droeg met elke stap de hoon van hen die schreeuwden: "Kruisigt Hem!".

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon en het stroomt door het hart van Jeruzalem.



Gebed



Schriftlezing Matthéüs 27: 11-26



Luisterlied: Hard geslagen, vastgenageld

Hard geslagen, vastgenageld;
zie Hem, stervend aan een kruis.
Hij, die onze straf wil dragen,
door zijn eigen volk verguisd.
't Is de lang verwachte koning,
Davids Zoon en Davids Heer.
Hij, het Woord van God gekomen,
geeft de geest en spreekt niet meer.

Droeg een mens ooit zoveel lijden,
zag een ziel ooit zo'n verdriet?
Smalend spotte elke vijand,
angstig vluchtte elke vriend.
Hard geslagen door belagers
– niemand nam het op voor Hem.
Maar het hardst van alle slagen,
kwam Gods oordeel neer op Hem.
Wie te licht denkt over zonde
en haar diepe ernst niet ziet,

kijk naar Hem en zie verwonderd
wat een vonnis zij verdient.
Christus, het volmaakte paaslam,
droeg ons weerzinwekkend lot.
Hij, die onze zonden wegnam,
Hij verzoent ons weer met God.

Hier vindt ons geloof een bedding,
onze hoop een vaste grond:
Christus, rots van onze redding,
die verloren zondaars vond.
Alle lof, eer en aanbidding
voor zijn nooit volprezen naam!
Wie zijn hoop op Jezus vestigt,
leeft in hoop die nooit beschaamt.



Preek



Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept:
'Kruisigt Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis
daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: 'Het is volbracht'.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.

Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is
nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg,
uw genade is mij genoeg.



Dankgebed



Weerklank 152: 1, 2, 3 en 4



Zegen



Weerklank 149: 1 en 2



Contact

markverheuvel@gmail.com
www.hervormdijsselstein.nl