

Matheus 5: 13-16

JIJ STRAALT!

JONGEREN DIENST

Muziekgroep Marcel van der Poel
Ds. G.J. Glismeijer
Organist Simon Koolen

Hervormde gemeente Kronenburgplantsoen- www.kerkdienstgemist.nl
Zondag 28-06 aanvang 18.30

Liturgie 28 juni 2020, 18.15 uur

Jongerendienst met het thema;

'Jij straalt!'

Voorganger: Ds. G.J. Glismeyer
Organist: Simon Koolen
Pianist: Marcel van der Poel

Ouderling van dienst: René van Os

Zingen: Heer uw licht en uw liefde schijnen
(Opw 334)

Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Zingen: Een doel (Opw 771)

Wij zijn gekomen
voor een ontmoeting met U
en wij verlangen
met heel ons hart naar meer van U.

Refrein:
Wat geweldig dat U hier bent!
Heer, ons loflied is uw troon.
Heel ons wezen is alleen op U gericht.
Voor de troon van uw genade
mogen wij als kinderen zijn,
daarom viere wij het leven in uw licht!

Heer, wij zingen en aanbidden
om uw goedheid en uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen andere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!

Wij zijn gekomen
voor een ontmoeting met U
en wij verlangen
met heel ons hart naar meer van U.

Refrein:

Heer, wij zingen en aanbidden
om uw goedheid en uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen andere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!

o, o, o, o, o

Heer, wij zingen en aanbidden
om uw goedheid en uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen andere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!

Heer, wij zingen en aanbidden
om uw goedheid en uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen andere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!

o, o, o, o, o

Opening en welkom

Stil gebed

Votum en groet

Geloofsbelijdenis (zingen)

Ik geloof in God de vader (Opw 347)

Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt.
In zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.

Jezus, Hij is Heer,)
Hij is Heer.)4x
Naam aller namen,
naam aller namen.

Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de heil'ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam:

Jezus, U bent Heer,)
U bent Heer.)4x
Naam aller namen,
naam aller namen.

Zingen: Psalm 119:53

*Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,
Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren.
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed
Bevestigen, in al mijn levensjaren,
Dat ik Uw wet, die heilig is en goed,
Door Uw genâ bestendig zal bewaren.*

Gebed

Schriftlezing:

- Matheüs 5: 13-16 *het licht op de kandelaar*

Zingen: God van licht (Opw 807)

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein:

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

(herhaal refrein)

U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

(herhaal refrein)

Preek: Jij straalt!

Collecten afkondiging

Luisteren: Wij zijn het licht (Sela)

Breng daar samen waar mensen verdeeld,
elkaar bestrijden en de liefde verkilt.
Blijf in de liefde die anderen vindt;
die niet verdeelt, maar juist samenbindt.

Wij zijn het licht in een wereld
die de duisternis verkiest.
Wij zijn het zout van de aarde,
dat haar kracht niet verliest.
Wij zijn een lamp op een voet,
Wij zijn een stad op een berg,

Wij zijn het licht in een wereld die de duisternis verkiest.

Geef je liefde, waar leugens en haat de mens doet lijden; tot gevangenen maakt. Spreek de waarheid die levens bevrijdt. Leef als Gods kind, in gerechtigheid.

Ga in vrede, houd vast aan de hoop. Blijf in zijn liefde en bewaar het geloof. Wees als de minste tot dienen bereid. Leef als een kind van het koninkrijk.

Dankgebed en voorbeden

Afsluiting en bloemengroet

Zingen: Psalm 27:1 en 7

God is mijn *licht, mijn heil; wien zou ik vrezen?*
Hij is de *HEER, die hulp* verschaft in nood;
Mijn *levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen:*
Hij is 't, die *mij beveiligt* voor den dood.
Wanneer de *macht der bozen* sloeg aan 't woên,
En *aanrukt'*, om zich met *mijn vlees* te voên.
Stiet *zelf dit rot, dat mij benauwt* en haat,
Den voet, en *viel; omdat het God* verlaat.

Zo ik niet *had geloofd, dat in dit* leven
Mijn ziel Gods *gunst en hulp* genieten zou,
Mijn God, waar *was mijn hoop, mijn moed,*
gebleven?
Ik was *vergaan in al mijn* smart en rouw.
Wacht op den *HEER, godvruchte* schaar, houd
moed:
Hij is *getrouw, de bron van alle* goed;
Zo *daalt Zijn kracht op u in* zwakheid neer;
Wacht dan, ja *wacht, verlaat u* op den HEER.

Zegen

Zingen: Gebed om zegen (Opw 710)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,

Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid.

Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Kijk of luister via: <https://kerkdienstgemist.nl>

Collecten

Uw bijdrage graag overmaken naar:

1 IZB (<https://www.izb.nl/wat-we-doen/>)

NL24 RABO 0169 2070 05

t.n.v. Diaconie Herv Gem IJsselstein

2 Pastoraat

NL82 RABO 0169 2052 82

t.n.v. Hervormde Gemeente IJsselstein

3 Instandhouding eredienst

NL82 RABO 0169 2052 82

t.n.v. Hervormde Gemeente IJsselstein

Vermeld u duidelijk het collectedoel waarop uw bijdrage betrekking heeft. Ook blijft de mogelijkheid om uw collecte bijdrage te leveren via de linkjes op de website. Daarop wordt voor het kerkelijk bureau altijd duidelijk waarvoor het geld bedoeld is.

Reageren?

gjgismeijer@gmail.com

jongerendienstijsselstein@gmail.com

www.hervormdiijsselstein.nl