



ZACHARIAS IN DE TEMPEL

19 december 2021



Toen Herodes koning was van Judea, was er een priester die Zacharias heette. Hij hoorde bij de priestergroep van Abia en zijn vrouw heette Elisabet. Ook zij kwam uit een familie van priesters. Zacharias en Elisabet hielden veel van God. Ze waren al oud en hadden nooit een kindje gekregen.

Op een keer was de priestergroep van Zacharias aan de beurt om in de tempel te werken. Deze keer was Zacharias uitgeloot om het Heilige der Heilige binnen te gaan. Terwijl Zacharias het offer bracht, stonden er buiten veel mensen te bidden.

Opeens zag Zacharias een engel van de Heer. De engel stond aan de rechterkant van het altaar. Zacharias schrok en werd bang maar de engel zei: "Je hoeft niet bang te zijn. Ik breng je een boodschap van God. Hij heeft je gebed verhoord."

Jij en Elisabet zullen een zoon krijgen. Je moet hem Johannes noemen. Zijn geboorte zal veel mensen blij maken. Want hij zal een belangrijke dienaar van God zijn. Daarom zal hij geen wijn of bier drinken. En al voor zijn geboorte zal de Heilige Geest in hem zijn. Hij zal er voor zorgen dat veel Israëlieten God weer gaan gehoorzamen.

Zacharias zei tegen de engel: "Hoe weet ik of dit waar is. Ik ben al oud en mijn vrouw ook."

Toen zei de engel: "Ik ben Gabriël en door God gestuurd om je deze boodschap te brengen. Omdat je mij niet geloofd zal je vanaf nu niet meer kunnen praten totdat het kindje geboren wordt. Buiten stonden de mensen ongeduldig op Zacharias te wachten. Toen hij eindelijk naar buiten kwam en alleen maar kon gebaren, begrepen ze dat hij iets bijzonders had gezien.

Toen zijn werk klaar was ging Zacharias weer naar huis. Kort daarna was Elisabet zwanger en zij bleef 5 maanden binnen. "De mensen vonden mij niets waard omdat ik ging kinderen kon krijgen maar de Heer heeft gezorgd dat ik zwanger werd. Hij is goed!"



*Jezus is op aard gekomen
is geboren ook voor mij
sinds Hij in mijn hart kwam wonen
is het duister echt voorbij.*

*Laten wij van Hem vertellen
van dit zeer bijzonder Kind
van het Licht voor deze wereld
onze trouwe grote Vriend.*

*G e z e n d
k e r s t
f e e s t*



*Jezus is op aard gekomen
is geboren ook voor mij
sinds Hij in mijn hart kwam wonen
is het duister echt voorbij.*

*Laten wij van Hem vertellen
van dit zeer bijzonder Kind
van het Licht voor deze wereld
onze trouwe grote Vriend.*

*G e z e n d
k e r s t
f e e s t*

