

DE HEILIGE GEEST

30 mei 2021

De leerlingen blijven in Jeruzalem. Dat heeft Jezus tegen hen gezegd. Ze moeten wachten op de Heilige Geest. In die tijd kiezen ze een andere leerling in de plaats van Judas Iskariot. Als het Pinksterfeest begint, zijn alle leerlingen bij elkaar. Ineens horen ze een vreemd geluid.



Alsof het heel hard waait. Er komt een vuurvlam op het hoofd van elke leerling. Nu krijgen ze de kracht van de Heilige Geest. Ze gaan naar buiten toe en vertellen de mensen wat er gebeurd is. De mensen op straat zijn heel verbaasd. Ze komen uit allerlei landen. Toch kan iedereen de leerlingen verstaan. De leerlingen begrijpen dat de Heilige Geest hen echt zal helpen.

Wanneer er iets vreemds gebeurt, willen mensen dit graag verklaren. Daarom zeggen ze dat de leerlingen hier dronken zouden zijn. Maar dronken mensen kunnen niet in talen spreken die iedereen verstaat. Dat eerste is nu ook nog zo. Nu er een ernstige ziekte heerst gaan mensen verklaringen zoeken. Maar wij weten dat alles in Gods hand is.

DE PREEK VAN PETRUS

Handelingen 2

Sommige mensen vinden het allemaal maar raar. 'Die mannen zijn dronken,' zeggen ze. Maar Petrus gaat het uitleggen. 'We zijn vol van de Heilige Geest van God,' zegt hij. 'Weten jullie nog van Jezus? Jullie wilden Hem dood hebben. Maar het was Gods plan dat Hij zou sterven. Daardoor kunnen onze zonden vergeven worden. En nu leeft Jezus weer!' De mensen schrikken.

'Wat moeten we doen?' vragen ze. 'Zeg tegen God dat je spijt hebt,' antwoordt Petrus. 'En vertrouw op Jezus. Dan zullen jullie de Heilige Geest ook krijgen.'



Hierna werden veel mensen gedoopt en kwamen er 3000 leerlingen bij. Iedereen die de wonderen van de apostelen zag bleef bij elkaar. Ze deelden al hun spullen. Verkochten wat ze niet nodig hadden en gaven dat geld weg.

In de Bijbel staan nog veel meer verhalen over Petrus. Als de Heere Jezus is gestorven, opgestaan en naar Zijn Vader in de hemel is gegaan, trekt Petrus de wereld in om de mensen het goede nieuws te vertellen. Petrus maakt spannende dingen mee. Zo komt hij eens in de gevangenis terecht. Hoe dat afloopt kun je lezen in Handelingen 12:6-17

