

OP DE OLIJFBERG

21 maart 2021

Jezus en zijn leerlingen zijn klaar met eten. Dan gaan ze naar buiten, naar de Olijfberg toe. 'Gaan jullie hier maar bidden,' zegt Hij. 'Ik ga een stukje verderop. Ik wil alleen met God praten.' Jezus weet wat God met Hem van plan is. Hij zal gaan sterven. Hij bidt of God Hem helpen wil. En God luistert naar



Hem. Er komt een engel. Die geeft Hem kracht. Daarna gaat Jezus weer naar zijn leerlingen toe. Ze zijn allemaal in slaap gevallen. Zo moe zijn ze. 'Wakker worden!' zegt Jezus. 'Jullie moeten bidden. Want je moet sterker zijn dan de zonde.'



DE KUS VAN JUDAS

Lucas 22

Ineens is er heel veel lawaai op de Olijfberg. In het donker komen soldaten op Jezus af. Ze hebben fakkels bij zich. En ook zwaarden en stokken. Judas Iskariot is er ook bij. Hij is een leerling van Jezus. Hij stapt naar voren en geeft Jezus een kus. Dat is een teken voor de soldaten. Ze gaan om Jezus heen staan. Ze willen Hem gevangen nemen. 'Doe jullie zwaarden en stokken weg,' zegt Jezus. Rustig loopt Hij met hen mee.



Na het eten gaan ze naar buiten. Ze gaan naar een tuin op de Olijfberg. Als ze daar komen wordt het snel donker.

Jezus loopt met Zijn leerlingen in de olijftuin. Jezus is bang want Hij weet dat Hij gaat sterven. 'Blijf nog even wakker.', zegt Hij tegen Zijn leerlingen. 'Ik ga bidden.' Tussen de bomen knielt Hij neer. 'Vader,' zegt Hij, 'Ik wil niet sterven, maar als U het wilt, moet het gebeuren.' Als Jezus opkijkt, ziet Hij dat de leerlingen slapen: 'Kunnen jullie niet 1 uurtje wakker blijven?' De leerlingen schamen zich maar zijn te moe. Nog 2 keer gaat Jezus bidden. Maar steeds vallen de leerlingen in slaap. 'Sta op!', zegt Jezus, 'Laten we gaan! Degene, die Mij gaat verraden, is in de buurt.'



	a	b	d	e	g	h	i	j	 breek de code						
															
l	n	r	s	t	u	v	w	z							
