

# JONA EN DE GROTE VIS

*Jona 2, 3*

29 november 2020

**E**n Jona? Hij zakt naar beneden in het donkere water. Zal God hem laten verdrinken? Er komt een grote vis aan. Hij doet zijn bek wijd open en slokt Jona op. Jona komt levend in de buik van de vis. Drie dagen en drie nachten blijft Jona in de vis. Hij heeft veel tijd om na te denken. 'Dank U, God,' zegt de profeet. 'Ik wil graag opnieuw beginnen. Maar nu zal ik doen wat U zegt.' De vis zwemt naar de kust en spuugt Jona uit. 'Ga naar Nineve,' zegt God voor de tweede keer. Nu loopt Jona niet weg.

# JONA GAAT NAAR NINEVE

*Jona 3, 4*

**N**ineve is een grote stad. Er wonen heel veel mensen. 'Over veertig dagen zal Nineve verwoest worden,' roept Jona in de straten. De mensen in Nineve bekeren zich. God straft de stad niet. Jona is ontevreden. Waarom gebeurt er niets? Vanaf een afstandje kijkt hij naar de stad. Hij zit in de schaduw van een boom. Die boom is in één nacht gegroeid. Die nacht verdort de boom. Jona heeft geen schaduw meer. 'Ik heb het heet! Laat mij sterven!' moppert hij. 'Waarom ben je zo boos?' zegt God. 'Je wilt die boom in leven houden. En de stad? Die wil Ik in leven houden. Ik wil niet dat de mensen uit Nineve sterven en doodgaan.'

Aan de mensen vertellen dat God liefde is en goedheid, is niet zo moeilijk. Maar aan de mensen vertellen dat ze zondig bezig zijn is heel erg moeilijk. Je krijgt een boel commentaar. Jona moet het toch doen van God. En kijk wat er gebeurt: De mensen bekeren zich van hun verkeerde dingen in **Ninevé**. De mensen krijgen nog een kans van God. Daar wordt Jona een beetje boos over. Maar God laat in 1 nacht een boom groeien en sterven. Het gemis van de boom doet Jona verdriet. Het gemis van de mensen had God verdriet gedaan.

Toen Jona de stad uit liep, zocht hij bij de Oostpoort een plek om te zitten. Daar maakte hij een hut. Hij ging in de schaduw van de hut zitten. Want hij wilde zien wat er nu met de stad zou gebeuren.

