

PAULUS ZIET JEZUS

Handelingen 9

5 juli

Paulus gelooft niet in Jezus. Hij vindt dat andere mensen ook niet in Jezus mogen geloven. Daarom wil hij de gelovigen straffen. Op een dag is hij op reis. Hij gaat van Jeruzalem naar de stad Damascus. Ineens is er een stralend licht om hem heen. Een luide stem zegt vanuit de hemel: 'Paulus! Waarom zit je zo achter Mij aan?' Paulus valt op de grond. 'Wie bent U, Heer?' vraagt hij. 'Ik ben Jezus,' zegt de stem. 'Ga naar Damascus. Daar zal Ik je vertellen wat je moet doen.' Paulus staat op. Hij merkt dat hij blind geworden is.

Gods werk

In onze levens kan zo enorm zijn dat wij het bijna niet kunnen geloven. Bij Saulus is dat ook zo. De omgeving kan niet geloven dat iemand zo kan veranderen, (stel je eens voor dat Hitler van een Jodenhater ineens zou veranderen in iemand die Joden helpt) De verandering van Paulus heet bekering of omkering. Zijn leven nam een hele andere richting.



DE DOOP VAN PAULUS

Handelingen 9



De vrienden van Paulus brengen hem naar Damascus. Drie dagen lang wil Paulus niet eten en drinken. In Damascus woont een gelovige man, Ananias. 'Ga naar Paulus toe,' zegt Jezus tegen Ananias. Ananias wordt bang. Hij weet dat Paulus de christenen haat. Maar Jezus stelt hem gerust. 'Paulus wordt mijn dienaar,' zegt Hij. 'Hij moet de mensen overal van Mij gaan vertellen.' Dan gaat Ananias naar Paulus toe. Hij legt zijn handen op de ogen van Paulus. Ineens kan Paulus weer zien. Daarna wordt Paulus gedoopt. Hij is een dienaar van Jezus geworden.



Saulus viel op de grond en hoorde een stem zeggen: "Saul, Saul, waarom vervolgt je mij?" Hij vroeg: "wie bent u, Heer?" Het antwoord was:



-bl



d=b



kn=d



b=j



f=v



-w
+gt