

# DE MAN UIT ETHIOPIË

*Handelingen 8*

*10 mei*

**O**p een dag krijgt Filippus een opdracht van God. 'Ga naar de woestijn, naar een eenzame weg,' zegt God tegen hem. Daar ontmoet Filippus een vreemdeling. De man komt uit Ethiopië. Hij is een dienaar van de koningin van dat land. Hij zit in zijn wagen hardop te lezen. Hij leest in het boek van de profeet Jesaja. 'Begrijpt u wat u daar leest?' vraagt Filippus. 'Nee,' zegt de man. 'Ik heb niemand die mij uit kan leggen wat deze woorden betekenen. Maar als u wilt, kom bij me zitten. Dan kunt u het uitleggen.'



*Deze Ethiopiër kon zijn vragen kwijt bij Filippus. Ook jij zult niet elke bijbeltekst in één keer begrijpen. Er zijn in jouw omgeving vast veel mensen die wel veel van de Bijbel begrijpen. Vraag ze gerust aan die persoon*



# 'IK WIL GEDOOPT WORDEN!'

*Handelingen 8*

**F**ilippus klimt in de wagen. Samen lezen ze verder. En Filippus legt alles uit. 'Lang geleden heeft de profeet Jesaja dit geschreven,' zegt hij. 'Jesaja schrijft over een dienaar van God. Die dienaar zou gedood worden. Net als een onschuldig lam. Die dienaar is Jezus. Onze zonden kunnen vergeven worden. Want Jezus is voor ons gestorven aan het kruis.' Dan komen ze langs een plek waar water is. 'Ik wil graag gedoopt worden,' zegt de man tegen Filippus. 'Want ik geloof dat Jezus de Zoon van God is.' De man laat de wagen stoppen. Daar wordt hij door Filippus gedoopt.



*Volgelingen van Christus werden niet direct Christenen genoemd.*

*Eerst noemden men hen "Aanhangers van de weg", omdat deze mensen een nieuwe weg om te leven waren ingeslagen.*



Een hoge ambtenaar van de koningin uit Ethiopië is naar Jeruzalem geweest. Op de terugweg leest hij in zijn reiswagen in een boekrol. Maar hij begrijpt de betekenis van de woorden niet. God stuurt Filippus naar hem toe en hij legt hem uit dat de woorden over Jezus gaan. Wil je weten welke woorden hij leest? Ze staan op deze boekrol en in Handelingen 8 vers 32.

Snapp jij wat hier staat? Je ziet wel de tekens, maar je weet niet wat er staat. Deze tekens noemen we brailleschrift. Blinden hebben de mogelijkheid dit te lezen, omdat in hun boeken de stipjes bobbeltjes zijn. Ze zien het niet, maar voelen het met hun vingers. Zoek eens uit wat hier staat. schrijf de letters onder de tekens; gebruik daarvoor het alfabet uit het hokje. Begrijp jij deze woorden?

.....

.....

.....

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	ij	z