

We willen vanavond een begin maken met een beknopte behandeling van de Dordtse Leerregels. Ik wil in 5 leerdiensten de hoofdthema's van dit belijdenisgeschrift behandelen. Dit komt voort uit het feit dat ik in de afgelopen jaren telkens in het pastoraat en in de gesprekken met jongeren thema's en vragen tegenkwam die te maken hebben met zaken die in dit belijdenisgeschrift aan de orde komen. Met name over de uitverkiezing, hoewel dat zeker niet het enige is waarover de Leerregels spreken. Hieronder is een taalkundig aangepaste versie van de DL. Hoofdstuk 1: 1-7 afgedrukt. Telkens zal ik u en jullie tijdens de diensten vragen mee te lezen. Aan het eind van dit epistel vind u/jij een aantal vragen om voor jezelf of samen met anderen over na te denken. We hopen dat het verstaan van dit belijdenisgeschrift mag leiden tot verdieping van ons aller persoonlijk geloof. Dit eerste deel handelt over de uitverkiezing.

### **Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 1 t/m 7**

#### **Over de Goddelijke verkiezing**

1. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben, en tot de vloek en eeuwigen dood schuldig geworden zijn, zo zou God niemand onrecht hebben gedaan, indien Hij het hele menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en vanwege de zonde verdoemen, volgens deze uitspraken van den apostel: De hele wereld is voor God doemwaardig. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En: Het loon van de zonde is de dood.
2. Maar hierin is de liefde van God geopenbaard, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal, 1 Joh. 4:9; Joh. 3:16,.
3. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God in Zijn goedertierenheid verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie Hij wil en wanneer Hij wil; door wiens dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, de Gekruisigde. Want hoe zullen zij in Hem geloven, van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? , Rom. 10:14, 15,.
4. Degenen die dit Evangelie niet geloven, op hen blijft de toorn van God. Maar zij die het aannemen en de Zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door Hem van de toorn van God en van het verderf verlost, en het eeuwige leven geschonken , Joh. 3:36, Mark. 16:16,.
5. De oorzaak of schuld van dat ongelooft, zoals ook van alle andere zonden, berust geenszins bij God, maar bij de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door Hem, is een genadige gave van God; zoals geschreven is: Uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is een gave van God , Ef. 2:8, . En ook: Het is u gegeven in Christus te geloven , Filip. 1:29.
6. Dat God sommigen in den tijd het geloof schenkt, en anderen niet, komt voort uit Zijn eeuwig besluit. Want al Zijn werken zijn Hem van eeuwigheid bekend, en Hij werkt alle

dingen naar de raad van Zijn wil. Volgens dit besluit vermurwt en buigt Hij genadig de harten van uitverkorenen om te geloven hoewel zij hard zijn. Maar degenen die niet zijn verkoren, laat Hij naar Zijn rechtvaardig oordeel, in hun slechtheid en hardheid. En hier ontsluit zich voor ons voornamelijk de diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding tussen de mensen, ondanks het feit dat zij allen in éénzelfde toestand van verderf verkeren. Dat is het besluit van verkiezing en verwerping, dat in het Woord van God geopenbaard is. Een besluit, dat, verkeerde, onreine en onvaste mensen verdraaien tot hun verderf, doch aan de heilige en godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost geeft.

7. Deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen van God, waardoor Hij vóór de grondlegging van de wereld een bepaald aantal mensen, die niet beter of waardiger zijn dan anderen, maar met hen in dezelfde ellende verkeren, uit het hele menselijk geslacht, dat uit de oorspronkelijke gerechtigheid door eigen schuld in de zonde en het verderf vervallen was, naar het vrije welbehagen van Zijn wil, tot de zaligheid, uit enkel genade verkoren heeft tot het heil in Christus; Hem heeft Hij ook van eeuwigheid tot een Middelaar en Hoofd van alle uitverkorenen en tot fundament van het heil gesteld, Om hen te behouden heeft God ook besloten hen aan Christus te geven en hen met kracht tot Zijn gemeenschap door Zijn Woord en Geest te roepen en te trekken. Dat wil zeggen dat Hij hun het ware geloof in Hem schenkt, hen rechtvaardigt en heiligt, in de gemeenschap met Zijn Zoon krachtig bewaart en hen ten laatste verheerlijkt, tot betoning van Zijn barmhartigheid en tot lof van de rijkdom van Zijn heerlijke genade. Gelijk geschreven is: *God heeft ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren , opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. (Efeze 1: 4-6)* En elders: *Die Hij te voren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt , (Rom. 8:30),.*

### **Verwerking:**

- 1) De Leerregels van Dordrecht beginnen niet met menselijke vragen. Niet bij wat wij mensen wel of niet kunnen begrijpen maar met de aangrijpende werkelijkheid van de menselijke schuld en verlorenheid. Wat doet dat met je als je dat leest? Is dat een goed uitgangspunt?
- 2) Stel dat je, bijvoorbeeld op 18 jarige leeftijd als een briefje uit de hemel van God de bevestiging zou krijgen dat Hij u/jou uitverkoren heeft. Bedenk eens bij jezelf hoe je leven als gelovige er dan verder uit zou zien?
- 3) Stelling: "Menselijk redeneren over de uiverkiezing buiten Christus om is een doodlopende weg". Probeer in de bovenstaande artikelen voor jezelf eens 4 dingen te onderstrepen die deze stelling bevestigen. Wat zegt deze stelling over het belang van de evangelieprediking?
- 4) "Genade" is een bekend Bijbels begrip. Probeer voor jezelf of samen met anderen eens een omschrijving te geven van wat genade is. Wat bedoelen we precies met de uitdrukking: "Het genadekarakter van het heil?"